

«ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ και ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ»

Του Π. Πουλιόπουλου

**Το άγνωστο, μέχρι τώ ρα, έργο
για πρώ τη φορά σε βιβλίο**



Σε μια εποχή που οι εθνοκεντρικοί και ρατσιστικοί άνθρακες και τα «εμπορικά» αποκαΐδια του παρακμιακού αστικού πολιτισμού σκεπάζουν και πνίγουν την κοινωνία και οι ρεφορμιστικές στάχτες, των υποταγμένων στον φιλελεύθερο αστικοδημοκρατισμό και μικροαστισμό, «αριστερών» σταλινικών και σοσιαλδημοκρατών ηγετών θολώνουν τα μάτια της εργατικής τάξης και αποπροσανατολίζουν την σκέψη της, σε μια τέτοια στιγμή, η σκαπάνη του ακούραστου και επίμονου συντρόφου συγγραφέα, **Βαγγέλη Σακκάτου**, έβγαλε στο φως, με την μορφή βιβλίου, ένα μεγάλο διαμάντι της επαναστατικής μαρξιστικής σκέψης. Έναν καταχωνιασμένο ανεκτίμητο πνευματικό θησαυρό για το προλεταριάτο και την πρωτοπορία του. Το έργο του

Παντελή Πουλιόπουλου

«ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ και ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ»

...

[Διαβάστε την Συνέχεια...](#)

Εκδόθηκε από τις Εκδόσεις ΔΡΟΜΩΝ (τηλ: 2102617648)

Μπορείτε να το βρείτε και στα νέα γραφεία της "Εργατικής Δημοκρατίας"

(Κάνιγγος 2 ΑΘΗΝΑ, -δος όροφος, γρ. 6 - Τηλ: 6947704280)

«ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ και ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ»

Του Π. Πουλιόπουλου

Το άγνωστο, μέχρι τώ ρα, έργο
για πρώ τη φορά σε βιβλίο



Σε μια εποχή που οι εθνοκεντρικοί και ρατσιστικοί άνθρακες και τα «εμπορικά» αποκαΐδια του παρακμιακού αστικού πολιτισμού σκεπάζουν και πνίγουν την κοινωνία και οι ρεφορμιστικές στάχτες, των υποταγμένων στον φιλελεύθερο αστικοδημοκρατισμό και μικροαστισμό, «αριστερών» σταλινικών και σοσιαλδημοκρατών ηγετών θολώνουν τα μάτια της εργατικής τάξης και αποπροσανατολίζουν την σκέψη της, σε μια τέτοια στιγμή, η σκαπάνη του ακούραστου και επίμονου συντρόφου συγγραφέα, **Βαγγέλη Σακκάτου**, έβγαλε στο φως, με την μορφή βιβλίου, ένα μεγάλο διαμάντι της επαναστατικής μαρξιστικής σκέψης. Έναν καταχωνιασμένο ανεκτίμητο πνευματικό θησαυρό για το προλεταριάτο και την πρωτοπορία του. Το έργο του

Παντελή Πουλιόπουλου

«**ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ και ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ**»

. Που γράφτηκε το 1925, και δημοσιεύτηκε, σε 9 συνέχειες (από 21-29/6/1925), στις σελίδες του «Ριζοσπάστη», όπου κι έμεινε θαμμένο για 89 χρόνια, χωρίς να ξαναδημοσιευθεί ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα.

Η ενιαία αυτή σειρά των άρθρων, του Π.Πουλιόπουλου, του τότε Γ. Γραμματέα του ΚΚΕ, γράφτηκε μέσα στις φυλακές, όπου κρατούνταν μαζί με άλλους κομμουνιστές, για την υπόθεση του «Μακεδονικού», και εν μέσω βασανιστηρίων. Ήταν απάντηση σε άρθρο του γνωστού «δημοτικιστή» ηγέτη του «αστικοδημοκρατικού μεταρρυθμισμού στην εκπαίδευση»

Αλέξανδρου Δελμούζου

, (που είχε δημοσιευτεί με τον τίτλο

«Εθνισμός και Ανθρωπισμός»

στην εφημερίδα «Δημοκρατία» της 9/6/1925).

Στο κείμενο αυτό ο Π.Π. διαλύοντας την «εθνικοανθρωπιστική θεωρία» του Α. Δελμούζου, κατακεραυνώνει τον κίβδηλο

«ανθρωπισμό»

της φιλελεύθερης – δημοκρατικής μπουρζουαζίας και του μικροαστισμού, αποκαλύπτοντας τον κάλπικο χαρακτήρα τους. Ταυτόχρονα, το χρησιμοποιεί και ως αφορμή για να εξετάσει το θέμα του εθνικισμού από μαρξιστική άποψη, την σχέση εθνικισμού και εθνισμού και την σύνδεση του εθνικού ζητήματος με το εργατικό επαναστατικό κίνημα, υποστηρίζοντας την τότε θέση που είχε (από το 1924-26) το ΚΚΕ για το «Μακεδονικό».

Η ιδέα του επιμελητή της έκδοσης, σ. Βαγγέλη Σακκάτου, να συμπεριλάβει στο βιβλίο και το τελευταίο κείμενο που έγραψε ο Π.Π. για το «Μακεδονικό», το 1940, μέσα από την φυλακή της Ακροναυπλίας, όπου επανεξετάζει το θέμα με βάση τις διεθνιστικές αρχές του παγκόσμιου εργατικού κινήματος ήταν πολύ καλή και βοηθάει σημαντικά για την ιστορική συνέχεια του ζητήματος.

Σήμερα, το έργο αυτό του **Παντελή Πουλιόπουλου** είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Μέσα στην όλο και βαθύτερη κρίση του καπιταλισμού, που η απελπισία της εκτεταμένης φτώχειας, της ανεργίας και της εξαθλίωσης χρησιμοποιούνται ως υλικά έξαρσης του εθνικισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (συστατικά στοιχεία της φασιστικής ιδεολογίας). Που σταλινικοί, σοσιαλδημοκράτες κι άλλοι τυχάρπαστοι «αριστεροί σοσιαλιστές», μαζί με άλλους «αριστεροδημοκράτες» και «ριζοσπάστες», συστηματικά πασκίζουν να κρύβουν, πίσω από «ηθικές» κούφια αναφορές, («οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη», «δημοκρατία», «ελευθερία», «δίκαιο», «αδικία» κλπ), τις αληθινές αδιόρθωτες καπιταλιστικές αιτίες αποσύνθεσης και βάρβαρότητας. Και έχουν αναλάβει εργολαβικά, έναντι κοινοβουλευτικών και κυβερνητικών ανταλλαγμάτων συμμετοχής στην διακυβέρνηση της αστικής εξουσίας, να συγκρατούν το εργατικό και λαϊκό κίνημα καθηλωμένο, μέσα στα όρια του εκμεταλλευτικού αστικού καθεστώτος -εμφανίζοντας ως «σοσιαλισμό» τα παραμύθια της «βελτιωμένης», «πιο δημοκρατικής» και «πιο λαϊκής» δικτατορίας του κεφαλαίου. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το νέο βιβλίο του επαναστάτη μαρξιστή

Παντελή Πουλιόπουλου

έρχεται να διαλύσει όλους αυτούς τους μύθους. Και να προστεθεί, μαζί με τα υπόλοιπα έργα του, στο οπλοστάσιο του επαναστατικού μαρξισμού, ως βασικό επαναστατικό εργαλείο στην σημερινή δράση της προλεταριακής πρωτοπορίας για την σοσιαλιστική απελευθέρωση της εργατικής τάξης και ολόκληρης της κοινωνίας.

Το βιβλίο εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2014, από τις Εκδόσεις ΔΡΟΜΩΝ (Ν.Πλαστήρα 202 Αγ.Ανάργυροι, - τηλ.2102617648)

«ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ και ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ» Του Π. Πουλιόπουλου

Συντάχθηκε απο τον/την Ergatiki Dimokratia

Κυριακή, 09 Φεβρουάριος 2014 09:53 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 09 Μάρτιος 2014 13:44

8/2/2014

Χάρης Σταθάτος